



Nieuwsbrief juni 2021

Na alle koude natte dagen dit voorjaar konden we afgelopen week genieten van echt zomers weer. De nog niet eerder gebruikte wasbare zwemluiers uit de kast, badje opblazen en genieten! En ook in het park spelen met de pomp voelt toch heel anders in je T-shirt, dan met een warme waterdichte buitenbroek over je kleren aan. De kleine dreumesen waren een beetje ontstemd dat er in plaats van een jasje een lik zonnebrandcrème werd uitgedeeld. Maar dat went wel weer!

GROEP, GROEPSGROOTTE

De mooie afscheidsfeestjes van Tane, Ruben en Marie zijn geweest, en de groep wordt echt wat leger. Even omschakelen voor iedereen. Maar al aan het eind van de eerste week zag ik Jonas en Anna anders met elkaar spelen. De kleinere kinderen kijken toch altijd veel naar de grotere. Als dat wegvalt zoeken ze elkaar meer op en ontstaat er ander samenspel, heel erg leuk om naar te kijken.

Maxim is intussen ook goed gewend, en drinkt goed, slaapt lekker en is actief aan het spelen. De anderen vinden hem erg schattig en zien verheugd, dat hij ook naar hén lacht.

Dat het nu rustiger is vinden we stiekem ook wel even prettig. Zeker nu het weer is toegestaan om voor je lol in het openbaar vervoer te gaan, en we weer wat uitstapjes kunnen maken. Dat hebben we toch wel een beetje gemist afgelopen jaar. Maar na de zomer hopen we toch wel weer op 1 of 2 nieuwe kinderen...

THEMA

Het thema ziek/dokter slaat wel aan, kennelijk hebben de kinderen wel een goed idee wat dat is! Er wordt veel gespeeld met het mini-poppenziekenhuisje. De kinderen kregen ook echte verbandjes en echte pleisters en echte spuitjes (uiteraard zonder naald) en dat vonden ze erg interessant spel materiaal. Ook heeft Theo zelf nog een doktersspullen-bingo gemaakt. In de kinderyogales gingen we bergbeklimmen en vielen we en moesten we naar de dokter. Doen alsof je pijn in je been hebt is spannend, maar net niet TE spannend: hard lachen dus! Afgelopen week moest IK lachen toen Anna, met de stethoscoop op achter Jonas aan rende: hij riep, lachend, "Nee, nee!" en zij: "Kom terug! Kom terug!" Die patiënt had er even genoeg van. (-;

STAGIAIR

We zijn bijna aan het eind van de stageperiode van Ruthlee gekomen. Hij heeft vorige week zijn laatste verplichte opdracht afgemaakt, en alles ligt ter beoordeling bij school. Wij twijfelen er niet aan dat hij het gaat halen, en volgend jaar kan beginnen met de opleiding die hij wil: verzorgende IG (individuele gezondheidszorg). Hij was een enthousiaste, energieke en betrouwbare stagiair. Zijn laatste dag is volgens planning 22 juni.

MOESTUINTJE/GEVELTUINTJE

Helaas is dit het slechtste moestuinjaar ooit sinds we hier aan begonnen (7 jaar terug?) De sla, de erwten en de wortelen zijn niet opgekomen en de tomatenplantjes zijn 5 centimeter hoog, waar ze eerdere jaren in juni al tot ons middel kwamen. We hebben alleen nog tuinkers en rucola kunnen eten. Met ons zelfoogstabonnement van de moestuin Maarschalkerweerd kunnen we dat een beetje goed maken, en de kinderen om de beurt tóch een idee geven waar ons eten vandaan komt.

We denken al jaren na of we een geveltuintje zullen aanleggen. Omdat ik een slordige tuinier ben, die onkruidjes ook heel mooi vind en de slakjes ook een hapje gun, vond ik het steeds toch geen goed idee, een geveltuintje moet netjes zijn, dacht ik dan. Maar het is toch wel erg leuk, en alle beetjes helpen. Zeker nu de gemeente dit helemaal faciliteert en ook de naaste burenhieraan mee willen gaan doen. Dus de aanvraag is nu toch echt ingediend.

OUDERAVOND

Afgelopen vrijdag hebben Theo en ik doorgebracht met het bekijken van héél veel filmmateriaal, waaruit we een film moeten samenstellen voor de ouderavond. Het materiaal sloot niet heel erg aan bij het thema “lastig gedrag”, en dat is ook wel logisch, want juist als de kinderen leuk spelen denk ik eraan om de camera erbij te pakken, terwijl je je aandacht erbij moet hebben als ze “lastig” zijn. Maar we kunnen wél vertellen met de beelden, wat wij doen om te voorkómen dat kinderen zich lastig gedragen. Hoe dan ook, het wordt gewoon ook weer een leuke film met schattige beelden van jullie kinderen.

David Wilbrink heeft geoefend met mij in het gebruik van teams, en omdat ik er nog erg onhandig in ben, zal hij mij hier ter plaatse bijstaan op 22 juni. (-; Alvast bedankt, David.

Hopelijk kunnen jullie er bij zijn. Ik wil mijn verhaal graag om 20.00 uur starten, dus een paar minuutjes van te voren inloggen zou fijn zijn.

PICKNICK

Vooruitkijkend naar betere tijden willen we alvast een moment organiseren om weer allemaal bij elkaar te komen op inmiddels onze vaste stek: Nieuw Rotsoord. Het fijne aan deze plek is, dat we die op zondagochtend voor onszelf alleen kunnen krijgen. En er is een fijne buitenruimte, en eventueel bij slecht weer ook een binnenruimte, vandaar dat we deze plek zo ideaal vinden dat we er steeds terugkomen. **We hebben deze ruimte kunnen afhuren op zondag 5 september van 10.00 tot 13.00 uur!**

VERJAARDAGEN:

Jeroen	26 juni	4 jaar
David	18 juli	23 jaar
Judith	28 juli	52 jaar

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2021

Vakantie 2021 vastgesteld in overleg met de oudercommissie

2 - 19 augustus (12 dagen)

27 – 30 december (4 dagen)

Vriendelijke groet, Judith van der Voet